

Marokko

Marokko i efterårsferien

Gyldne solnedgange over kystbyen Essaouira, skolebesøg og 1001 Nats Eventyr i Marrakesh og Let vandring i Atlasbjergene - Oplev Marokko med Fagbladet Folkeskolen og antropolog Lise Kloch





Marokko i efterårsferien

Gyldne solnedgange over kystbyen Essaouira, skolebesøg og 1001 Nats Eventyr i Marrakesh og Let vandring i Atlasbjergene – Oplev Marokko med Fagbladet Folkeskolen og antropolog Lise Kloch

Duften af kanel og brændte mandler, picnic med udsigt til snedækkede bjergtinder, skumsprøjt fra Atlanterhavet og farverige basarer. Denne skønne rejse kombinerer det bedste af Marokko og giver samtidig en spændende indsigt i marokkansk kultur og hverdagsliv.

I den charmerende fiskerby, Essaouira, nyder vi den afslappede stemning, de hvidkalkede huse og det helt særlige lys, som gennem tiden har lokket kunsterne til fra hele verden. Marrakesh byder på et vidunderligt virvar af gadegøgl, eksotiske dufte og snævre gyder.

Sidst på rejsen snører vi vandrestøvlerne og oplever Atlasbjergenes fantastiske landskaber og traditionelle berberlandsbyer til fods. Vi besøger desuden en skole og en innovativ organisation, der hjælper udsatte kvinder. Rejsen er for dig, som er eventyrlysten, men samtidig ønsker at rejse under komfortable og trygge forhold. Der er lagt op til samvær og hygge, og rejsen er også meget velegnet for dig, som rejser alene. Vi overnatter i stemningsfulde riad'er indrettet i klassisk marokkansk stil.

Rejsen arrangeres i samarbejde med Fagbladet Folkeskolen, men er åben for alle med interesse i en aktiv ferie med fokus på kultur og samfund.

Marokko i efterårsferien

Gyldne solnedgange over kystbyen Essaouira, skolebesøg og 1001 Nats Eventyr i Marrakesh og Let vandring i Atlasbjergene - Oplev Marokko med Fagbladet Folkeskolen og antropolog Lise Kloch

📍 1. dag: Casablanca. Overnatning i Casablanca

Vi rejser fra København sidst på dagen og flyver med Lufthansa over Frankfurt til Casablanca.

Vi lander i Casablanca ved midnatstid og kører straks til et hotel og overnatter. Velkommen til Marokko.



📍 2. dag: Casablanca - Essaouira. Frokost ved havet.

Fæstningsanlægget og den gamle fiskerihavn. Medinaen.

Efter morgenmaden kører vi sydpå til den charmerende havneby, Essaouira. Byen er populær blandt både bohemer, windsurfere, kunstnere og turister og lokker med sin friske havluft og afslappede atmosfære. Palmerne og de hvidkalkede huse med blåmalede døre og vinduer bidrager til den eksotiske stemning.

Portugiserne anlagde en handelsstation i Essaouira tilbage i 1400-tallet, og den sydeuropæiske indflydelse ses stadig i arkitekturen. Området har siden antikkens tid været en vigtig handelsby, og i de små basargader kan man stadig gøre et godt køb. Byens lille 'souk' (basar) er nem at overskue - selv hvis du er ude på egen hånd. Essaouira er i det hele taget svær ikke at holde af og et fantastisk sted at starte vores Marokko-eventyr.

Fiskeri er en vigtig indtægtskilde i Essaouira. Efter ankomsten går vi ned til havet, hvor blåmalede fiskerbåde vugger i vandkanten, og hvor fisk og skaldyr serveres i små, interimistiske restauranter. Vi vælger vores egne fisk og skaldyr og får fangsten tilberedt direkte på grillen.

Fra havnen kan vi se Essaouiras imponerende fæstningsanlæg, Skala du port og Skala de la ville, som gennem tiden har beskyttet Essaouira mod udefrakommende fjender. I nyere tid har fæstningsværket dannet en dramatisk kulisse i blandt andet HBO-serien Game of Thrones og i Bille Augusts film Jerusalem. I Port de Peche (fiskerihaven) ser vi bådebyggerne arbejde, og hvis vi er heldige kan vi overvære den store fiskeauktion.

Herefter går vi på opdagelse i den gamle, stemningsfulde bydel (medinaen), hvor kunstgallerier ligger side om side med keramikbutikker og hyggelige spisesteder. Medinaen er en del af Unescos kulturarv. Vi går op på bymuren, der omslutter den gamle bydel og får et fint kig ud over de labyrintiske gyder og hvidvaskede huse.

Der bliver lidt til at shoppe i souken eller bare nyde solen og slappe af på en af byens stemningsfulde cafeer. For dem som har lyst, mødes vi igen om aftenen til fællesmiddag.



Marokko i efterårsferien

3. dag: Essaouira – Marrakesh. Arganolie-produktion. Medinaen og Djema al fna-pladsen

Efter morgenmaden forlader vi Essaouira og kører ind i landet med kurs mod Marrakesh. Undervejs gør vi holdt og oplever, hvordan man laver Marokkos berømte arganolie, en vegetabilsk olie udvundet af nødderne fra argantræet. Berberne, som er Nordafrikas oprindelige befolkning, har i årtusinder brugt olien til madlavning. I dag er arganolie kendt i hele verden for sine kosmetiske egenskaber og anvendes blandt andet i hår- og hudpleje.

Ved ankomsten til Marrakesh, bliver vi indlogeret i et traditionelt riad, som er et lille gæstehus indrettet i klassisk marokkansk stil.

Marrakesh er med sine snirklede basargader, fine gårdhaver og smukke haveanlæg indbegrebet af 1001 Nats Eventyr. Vi bor lige i hjertet af medinaen. I gåafstand til den berømte Djema al fna-plads samt souken (basarområdet), hvor vi kan shoppe alt fra skønne lanterner og tæpper til krydderier og farvestrålende keramik. Sammen går vi på opdagelse og suger alle de eksotiske indtryk til os. Vi slentrer gennem de labyrintiske gyder, hvor der smedjes, farves garn og bages fra små, traditionelle værksteder.

Sidst på dagen drikker vi en dampende kop myntete på en af byens mange tagterrace-cafeer og nyder solnedgangen over den gamle bydel.

Aftenen bruger vi på den centrale plads Jemaa El Fna, der hver aften forvandler sig til et kæmpe udendørs marked med gøgl, slangetæmmere og hundredvis af madboder. Her bliver der rig mulighed for at prøve kræfter med de lokale specialiteter og opleve lokallivet på nærmeste hold.



Marokko i efterårsferien

4. dag: Marrakesh. Haveanlægget Jardin Majorelle. Frokost i kvindeorganisationen Amal. Bahia-paladset

Efter morgenmaden går turen til Marrakesh' nye, franske bydel (Ville Nouvelle), som med sine brede boulevarder og moderne arkitektur står i skærende kontrast til medinaens snævre gader og spraglede gadeliv. Vi besøger den smukke Majorelle-have, der blev grundlagt i 1922, og som fra 1980 blev drevet af den franske modedesigner Yves Saint Laurent. En ikonisk blåmalet villa udgør et fantastisk bagtæppe til havens mange kaktusser, palmer og ceriserøde bougainvilleaer. Vi går en tur i haven og kigger også inden for i det lille museum, der rummer en fin samling af berbisk kunsthåndværk.

Der venter os en ganske særlig oplevelse, når vi efterfølgende besøger ngo'en Amal, en organisation der arbejder for at forbedre forholdene for udsatte kvinder i Marokko. Organisationen træner kvinderne i at lave mad og drive restaurant og dermed giver dem mulighed for at kunne klare sig selv økonomisk. Og vi bliver inviteret med til bords! Vi skal nemlig spise vores frokost her i ngo'en og nyde kvindernes dejlige, hjemmelavede mad. Samtidig bliver vi klogere på kvinders levevilkår i Marokko og om, hvilke udfordringer, kvinderne står over for i hverdagen.

Marokkanske kvinder er i dag juridisk sikret på mange områder og har ret til forældremyndighed, arv, skilsmisse, ejendomsret. Der er forbud mod børneægteskaber, og lavalderen for ægteskaber er 18 år. Men der er stadig meget langt til ligestilling, og der er mange mangler lovgivningsmæssigt. Heldigvis har Marokko et stærkt civilsamfund, hvor organisationer som Amal hjælper de mange kvinder, som kæmper for den daglige overlevelse og retten til personlig frihed og selvstændighed.

Efter det spændende besøg, kører vi tilbage til den gamle bydel, hvor vi kigger forbi Bahia-paladset, som imponerer med smukke mosaikker og elegante gårdanlæg. Resten af eftermiddagen er der tid til at udforske Marrakesh på egen hånd eller slappe af på vores hyggelige riad. Man kan tage på marked eller fx besøge den ældgamle, smukke koranskole, Ali Ben Youssef Medersa, som engang var den største i Nordafrika. For dem som har lyst mødes vi om aftenen og spiser middag sammen.



5. dag: Marrakesh – Imlil, Atlasbjergene. Skolebesøg. Overnatning i bjerg-riad

Vi tager afsked med Marrakesh og kører sydpå og op i Atlasbjergene til Imlil (1740 meter over havet).

Undervejs besøger vi en skole. I Marokko er skolegang obligatorisk for de 6-13 årige, men der er mange, der aldrig kommer i skole, og omkring 30% af marokkanerne kan ikke læse eller skrive. Besøget gør os klogere på det marokkanske skolesystem og er en unik mulighed for at komme tæt på den marokkanske hverdagskultur.

I Imlil bliver vi indlogeret på et enkelt, men meget charmerende bjerg-riad. Faciliteterne er begrænsede, men her er masser af hjerterum, og udsigten til Atlasbjergenes sneklædte tinder er helt formidabel.

Vi går en tur sammen i Imlil. Den lille by er base for de mange besøgende, der hvert år kommer til Atlasbjergene for at vandre, nyde de skønne omgivelser og for at bestige Nordafrikas højeste bjerg, Jebel Toubkal (4167 meter).



Marokko i efterårsferien

6. dag: Vandretur i Atlasbjergene (4-5 timer). Picnic i berberlandsby. Overnatning i bjerg-riad

Vi nyder morgenmaden fra udsigtsterrassen på vores hyggelige riad. Herefter er det tid til at hoppe i vandrestøvlerne (eller bare sko, der er gode at gå i). Foran os har vi ca. 4-5 timers vandring. Turen foregår i kuperet terræn i let tempo, og alle i almindelig fysisk form kan være med. Vi holder pauser undervejs og tager os god tid til at nyde de fantastiske udsigter.

Landskabet omkring Imlil er spektakulært, og det er ikke tilfældigt, at scener fra storfilmen Syv år i Tibet er optaget i området. Ved frokosttid gør vi holdt i en traditionel berberlandsby, der er smukt beliggende med udsigt ned gennem Mizane-dalen. Her er der dækket op til picnic i solen, og vi får mulighed for at prøve en række lækre, lokale specialiteter. Efter frokosten forsætter vi vandreturen og er tilbage ved vores riad midt på eftermiddagen.



7. dag: Imlil – Casablanca. Hassan II-moskeen. Middag og hjemrejse

Hen ad formiddagen forlader vi vores skønne bjergoase og kører tilbage mod kysten og Casablanca.

Byen, der blev verdensberømt med Humphrey Bogart og Ingrid Bergman i filmen Casablanca, er en smeltedigel af folkeslag og er Marokkos kulturelle og økonomiske centrum. Vi nyder den kosmopolitiske stemning og besøger blandt andet den fantastisk smukke Hassan II-moske, der ud over at være et arkitektonisk mesterværk også er særlig, da den er åben for ikke-muslimer. Vi spiser middag sammen og sidst på aftenen kører vi til lufthavnen.



8. dag: Hjemrejse og ankomst til København

Vi flyver fra Casablanca lidt over midnat og lander i København om morgenen.

Velkommen hjem!



Priser og fakta



Priser

14. oktober 2018, Pris per person, ledige pladser

10.998,-

Se flere afgange på hjemmesiden

Inkluderet i prisen

- » Dansk rejseleder, Antropolog Lise Kloch
- » Fly København-Casablanca retur
- » Bagage på flyet
- » Alle lufthavnsskatter og afgifter
- » Morgenmad alle dage
- » 2 x aftensmad
- » 2 x frokost
- » Alle udflugter
- » Entreer ved seværdigheder i programmet
- » 10 % rabat på rejseudstyr i udvalgte udstyrsbutikker
- » Gebyr til rejsegarantifonden
- » Produktansvarsforsikring
- » Det er en fuld pakke, dvs. rejsen er omfattet af pakkerejseloven og rejsegarantifonden
- » OBS: Ingen ekspeditionsgebyr: Kipling Travel lægger ikke faktureringsgebyr oveni rejsernes pris

Se mere på hjemmesiden

Ikke inkluderet i prisen

- » Forsikringer (Gouda årsrejseforsikring inklusive afbestillingsforsikring anbefales)
- » Forplejning udover den nævnte, personlige udgifter
- » Drikkepenge (beregnet 45 EUR)
- » Alt ikke beskrevet under "Inkluderet"
- » Enkeltværelsestillæg: 1.875 kr.

Se mere på hjemmesiden

Praktisk information

✔ Praktisk information

Riad

En riad betyder hus eller palads på arabisk og er bygget op omkring en lille indre gårdhave med små vandbassiner, der sikrer et behageligt klima i de hede sommermåneder. Mange riad'er har fine tagterasser med citrontræer og lave møbler, man kan slænge sig i.

Riad'erne har som regel et begrænset antal værelser, sammenlignet med almindelige turisthoteller, og alle værelserne er forskellige både i forhold til størrelse og indretning.

Afhængig af rejsegruppens størrelse bliver vi indlogeret på ét eller flere forskellige riad'er i nærheden af hinanden.

Rejsen arrangeres i samarbejde med Fagbladet Folkeskolen, men er åben for alle med interesse i en aktiv ferie med fokus på kultur og samfund.

Hvordan kommer jeg videre

Berig din rejse

I Kipling Travel betegner os selv som et vidensbureau - meget mere, end et internetbureau. Det vil sige, at vi deler ud af alle vores erfaringer både som rejsende og som arrangør i forhold til dine rejseønsker, ligesom vi selvfølgelig giver rådgivning og støtte hele vejen op til afrejse.

Rejser er for os en livsstil og en dybfølt passion og vi ynder at få "Kipling-tvisten" sat i spil. Det kalder vi det, der gør, at du ikke kun ser, men også oplever et land og dets kultur bag facaderne. En slags "mere end turisme". Derfor hører vi gerne om dine rejsedrømme, så vi kan berige den med vores viden og gøre din rejse endnu bedre. Ring til os på 47 16 12 20, aftal et besøg på kontoret eller send os en mail på info@kiplingtravel.dk.

Tryghed på rejsen

Kipling Travel er med hele vejen lige fra planlægningsfasen til du er hjemme igen - den individuelt arrangerede rejse betyder dermed ikke at man overladt til sig selv. Har du behov for hjælp er der altid en person at tale med. I Kipling Travel har vi erfaringer fra egne oplevelser og er et dansk rejsebureau underlagt dansk lovgivning som skaber tryghed. Hos Kipling Travel er der personlig kontakt - både på destinationen, på alarmnumre og her på kontoret - og vi hjælper med dine ændringer og at hele rejse hænger sammen fra start til slut.

Kipling Travel A/S

Kongensgade 17, 3350 Slangerup - telefon 4716 1220 - info@kiplingtravel.dk

CVR 27276415 - Rejsegarantifonden nr. 1571 - Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening