
VANDRE- OG KULTURREJSE I UDAIPUR & RAJASTHAN



Afrejse: Efterårsferien 2014 - d. 9. - 19. oktober - 11 dage

VANDRE- OG KULTURREJSE TIL RAJASTHAN & UDAIPUR. EFTERÅRSFERIEN 2014

**Vandreture, Taj Mahal, fortryllende paladser og Tusind og En Nats-stemning
- 11 dage med rejseleder Lise Kloch, antropolog og Indienekspert**

Afrejse: d. 9.-19. oktober 2014

Vil du opleve Indien på en anderledes måde, så tag med fagbladet Folkeskolen til det eventyrlige Rajasthan. Rejsen indeholder en række spændende vandreture, der giver en unik mulighed for at opleve områdets smukke landskaber, lokale landsbyer og spraglede gadeliv i øjenhøjde.

Rejsen inkluderer et 4-dages ophold i Indiens mest romantiske by, Udaipur, der er smukt beliggende ned til Picholasøen og er Indien, når det er allerbedst: Farverige basargader, blomstrende bourgonvillaer, hellige køer og ældgamle templer. Stemningen i byen er afslappet og venlig, og det er et skønt sted bare at ose rundt eller sætte sig på en cafe og nyde udsigten over søen. Vi bruger Udaipur som base og tager herfra på gåture i de smukke omgivelser.

Rejsen inkluderer desuden besøg ved Taj Mahal, tur på elefantryk, besøg i hjælpeorganisation for fattige kvinder, overnatning på kongepalads og meget mere.

Tempoet på vandreturene er stille og roligt, og alle i almindelig god fysisk form kan være med.

Pris: 15.900 kr. per person i delt dobbeltværelse (enkeltværelsetillæg 1.450 kr.)

Prisen inkluderer bl.a.: Fly Kbh-Delhi retur med Austrian Airlines, indenrigsflyvning til Udaipur, helpension, alle udflugter og entreer ifølge program, indkvartering på gode hoteller, dansk ekspertrejseleder, engelsktalende lokale guider og vandreguides, fri mineralvand under bustransport, bidrag til Rejsegarantifonden

Nb. Man skal ikke bære på bagage på vandreturene. Vi bruger vores hoteller som base, så vi skal ikke have oppakning med på turene. Den længste af vandreturene er på ca. 8 km. Hvis man grundet gangbesvær eller andet kun ønsker at deltage i dele af vandreturene, kan det fint arrangeres.

Rejseleder på turen, Lise Kloch

Lise Kloch er uddannet antropolog fra Københavns Universitet med speciale i Indien. Hun har gennem flere år arbejdet som rejseleder i Indien for en række af Danmarks førende rejsebureauer.

Lise kom til Indien første gang i 1995 og har siden rejst på kryds og tværs af Indien og har udforsket landets fascinerende mangfoldighed fra Kolkatas storbyjungle og Keralas naturskønne landskaber til ørkenlandsbyerne i Rajasthan og Tamil Nadus farverige tempelkomplekser. Hun har desuden opholdt sig i Indien i forbindelse med antropologisk feltarbejde, research for Danida og kommunikationsopgaver for Novo Nordisk.

Lise er medejer af Karavane Rejser



Oversigt over dagsprogram:

Dag 1 Afrejse fra København

Dag 2 Ankomst Delhi - Fly til Udaipur

Dag 3 Udaipur

Dag 4 Udaipur og omegn

Dag 5 Udaipur og omegn

Dag 6 Udaipur - Deogarh

Dag 7 Deogarh - Jaipur

Dag 8 Jaipur

Dag 9 Jaipur - Agra

Dag 10 Agra - Delhi

Dag 11 Hjemrejse og ankomst til Danmark





Dagsprogram

Dag 1 Afrejse fra Kastrup Lufthavn

Dag 2 Ankomst til Delhi, fly til Udaipur. Slentretur i basargaderne og middag ved bredden af Pichola-søen

Dag 3 Udaipur. Besøg i organisationen Seva Mandir, der hjælper fattige landsbykvinder. Kongepaladset, sejltur på Pichola-søen og gåtur i den gamle bydel

Dag 4 Udaipur og omegn. Gåtur i smukke, bakkede landskaber og gennem traditionelle landsbyer og stammesamfund (ca. 8 km). Tid på egen hånd

Dag 5 Udaipur og omegn. Gåtur og frokost ved Badi-søen (ca. 5 km). Eftermiddag til fri disposition

Dag 6 Udaipur–Deogarh. Indlogering på kongepalads. Gåtur i landlige omgivelser og fugletur ved Seengsagar-søen (ca. 6 km)

Dag 7 Deogarh - Jaipur

Dag 8 Jaipur. Tur på elefantryk til Amber Fort. Gåtur i basaren og den gamle bydel

Dag 9 Jaipur - Agra. Stop ved Hawa Mahal, Vindenes Palads. Kørsel til Agra

Dag 10 Taj Mahal og Agra Fort. Kørsel til Delhi. Overnatning og afskedsmiddag

Dag 11 Hjemrejse og hjemkomst til Danmark

Programmet dag for dag

Dag 1 Afrejse fra Københavns Lufthavn

Vi mødes i Københavns Lufthavn om morgenen og starter vores rejse til Indien

Dag 2 Ankomst til Delhi, fly til Udaipur. Slentretur i basargaderne og middag ved bredden af Pichola-søen

Vi lander i Delhi tidligt om morgenen. Fra Delhi flyver vi til den smukke og romantiske by Udaipur og ankommer ved middagstid.

Efter ankomsten er vi klar til at sugede de første indtryk af Indien til os. Vi slentrer en tur gennem Udaipurs gamle bydel, hvor utallige små boder og butikker frister med skønne varer. Udaipur er smukt beliggende ned til Pichola-søen og er Indien, når det er bedst: Farverige basargader, blomstrende bourgonvillaer, hellige køer, og ældgamle templer. Lydene og lugtene er fremmedartede og kombineret med det eksotiske folkeliv og de fortryllende paladser, føler man sig hensat til Tusind og En Nats Eventyr.

Aftensmaden spiser vi i smukke omgivelser ved bredden af Pichola-søen. Fra restauranten har vi udsigt til Udaipurs kongepalads på den anden side af søen og til det gamle palads, Lake Palace, som ligger midt i

søen. Paladset tilhører den lokale maharaja og er i dag indrettet til luksushotel og er et af Asiens dyreste hoteller. Både søen og paladset blev verdensberømt, da det blev brugt som kulisse i James Bond-filmen Octopussy fra 1983.

Dag 3 Udaipur. Besøg i organisationen Seva Mandir, der hjælper fattige landsbykvinder. Kongepaladset, sejltur på Pichola-søen og gåtur i den gamle bydel

Vi starter dagen med at besøge Seva Mandir, en organisation der laver socialt arbejde i landsbyerne omkring Udaipur. I staten Rajasthan er der stor forskel på levevis- og vilkår i hhv. byerne og de stærkt religiøse og konservative landdistrikter. Hverdagen i landsbyerne er barsk - ikke mindst for kvinderne og deres børn, og Seva Mandirs indsats er derfor af stor betydning. Organisationen underviser ressourcerstærke kvinder fra de enkelte landsbyer i bl.a. familieret. Disse kvinder indgår i netværk, som kan yde støtte til de kvinder, der bliver alene og har brug for hjælp.

Eksemplerne er mange; en kvinde der bliver alene, fordi hendes mand vil skilles, kommer i fængsel eller dør, smides ofte på gaden af den svigerfamilie, hun indtil da har boet sammen med. Seva Mandir hjælper kvinderne videre og informerer dem om deres rettigheder, så de f.eks. ikke mister retten til ejendom og en eventuel arv efter deres mand.



Under besøget taler vi med nogle af organisationens ildsjæle og hører om de metoder, de bruger for at hjælpe kvinderne. Vi får også rig lejlighed til at spørge til organisationens arbejde. Besøget giver os en god indsigt i indisk familiestruktur og i kvinders stilling i det indiske samfund.

Efter dette tankevækkende besøg går turen til Udaipurs gamle kongepalads. Efterkommerne af kongefamilien bor stadig i en del af paladset, mens resten er omdannet til museum og tilgængeligt for offentligheden. I dag har Indiens konger eller maharajaer ingen formel magt, men indtil 1947, hvor Indien opnåede uafhængighed og blev omdannet til et demokrati, var landet opdelt i over 500 kongedømmer, som sad på en stor del af magten og værdierne.

Paladsets værelser er smukt dekoreret med farver, guld, sølv og spejlmosaikker, og der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvilken overflod disse konger og deres familier levede i. Vi har god tid til at udforske det overdådige palads og til at nyde udsigten over søen og Aravelbjergene.

Efter besøget på paladset hopper vi ombord på en af de små både, der ligger til ved bredden af Pichola-søen. Det er dejligt afslappet tur, hvor vi skal nyde Udaipurs gamle paladser og de smukke omgivelser fra vandsiden.

Efter bådturen er det blevet tid til frokost og herefter skal vi ud og udforske den gamle bydel til fods.

Dag 4 Udaipur og omegn. Gåtur i smukke, bakkede landskaber og gennem traditionelle landsbyer og stammesamfund (ca. 8 km). Tid på egen hånd

Tidligt om morgenen forlader vi hotellet og kører ca. 20 minutter uden for Udaipur. Dagens vandretur går gennem et kuperet terræn og byder både på besøg i traditionelle landsbyer og fantastiske udsigtspunkter. Undervejs besøger vi bl.a. en landsby, hvor vi får mulighed for at se, hvordan dagligdagen på landet foregår. Vi kommer også igennem en traditionel stammelandby, hvor Bhil-stammen bor, en af de ældste stammesamfund i Indien.

Vores besøg i landsbyerne giver os et spændende indblik i dagligdagen, som den udspiller sig for størstedelen af den indiske befolkning. I Indien er der hele 638.506 landsbyer, og omkring 75% af den indiske befolkning lever på landet. Selv om Indien gennemgår en rivende udvikling i disse år, leves livet i landsbyerne på mange måder stadig, som det er blevet gjort gennem hundredevis af år.

Midt på dagen når vi frem til et pilgrimsmål for områdets hinduer, der kommer for at besøge de to templer for guden Shiva og Modergudinden. Udsigten over området er bjergtagende, og det er et fint sted at dvæle de smukke landskaber og følge med i den religiøse aktivitet omkring templerne.

Vi spiser frokost og kører herefter tilbage til Udaipur, hvor vi er fremme midt på eftermiddagen. Resten af dagen er på egen hånd til afslapning, en tur i poolen eller måske en shoppetur i basargaderne.





Dag 5 Udaipur og omegn. Gåtur og frokost ved Badi-søen (ca. 5 km). Eftermiddag til fri disposition

Efter morgenmaden kører vi lidt uden for Udaipur og starter dagens vandretur. Målet er Badi-søen, som kun sjældent besøges af turister. Søen blev etableret af den gamle konge, Maharaja Raj Sing 1 (1652-1680) for at sikre vandforsyningen til de fattige landsbyboere i området. Søen er omgivet af smukke landskaber og flankeret af tre såkaldte chhatris, en slags kuppel-formede paviljonger, som er et klassisk element i traditionel rajastani-arkitektur. Efter frokost kører vi tilbage til Udaipur og har resten af dagen til aktiviteter på egen hånd.

Dag 6 Udaipur–Deogarh. Indlogering på kongepalads. Gåtur i landlige omgivelser og fugletur ved Seengsagar-søen (ca. 6 km)

Efter morgenmaden kører vi nordpå til landsbyen Deogarh, hvor vi skal bo på byens gamle kongepalads. Det er spændende at udforske paladsets kringelkroge og forestille sig, hvordan konger, dronninger, harammer og tjenerskab har levet på paladset i gamle dage. Efter ankomsten bliver vi indlogeret og spiser frokost i den gamle, smukke spisesal.

Hen på eftermiddagen går vi en tur i de landlige omgivelser. Målet er Seengsagar-søen, der er kendt for sit fugleliv. Med os har vi en lokal fugleekspert, som er god til at spotte, hvor fuglene er, og som fortæller os om de arter, der holder til ved søen. Man kan også vælge at springe dagens gåtur over og i stedet blive på hotellet og slappe af ved poolen. Aftensmaden spiser vi under stjernehimlen på paladsets tag

Dag 7 Deogarh - Jaipur

Efter en afslappende formiddag kører vi til Jaipur, hovedstaden i Rajasthan. Den gamle bydel i Jaipur kaldes også Den Lyserøde By og er indbegrebet af indisk eventyr og Østens mystik. Overalt hvor man kigger, er der kameler, sariklædte kvinder, smukke paladser og mænd med snabelsko og flotte turbaner. Det er et livligt gadeliv, der møder os, og man skal se sig godt for, før man bevæger sig ud i de kaotiske gader, hvor cykelrickshaws, biler, fodgængere og hellige køer snor sig mellem hinanden.

Flere danske tøj- og smykkedesignere tager jævnligt til Jaipur for at søge inspiration og for at købe materiale og



få produceret smykker og tøj, og meget af det tøj, der hænger på bøjlerne i danske tøjbutikker er produceret herude. Jaipur er desuden centrum for en stor del af Indiens produktion af kunsthåndværk, og byens basarer og butikker bugner af skønne stoffer, tæpper, gyldne statuetter og fantastiske smykker og ædelstene. Efter ankomsten tjekker vi ind på hotellet og spiser aftensmad.

Dag 8 Jaipur. Tur på elefantryk til Amber Fort. Gåtur i basaren og den gamle bydel

Tidligt om morgenen kører vi ud til det imponerende Amber Fort lidt uden for Jaipur, hvor hovedstaden i regionen lå i gamle dage. Turen op til fortet foregår på elefantryk, og herfra er der en fantastisk udsigt til den gamle ringmur, bjergene og de smukke paradishaver ved foden af fortet.

Vi går på opdagelse i kompleksets paladser, udkiksposter og snirklede gangsystemer. Grundstenen til fortet blev lagt af Maharaja Man Singh i slutningen

af 1500-tallet, men i de efterfølgende århundreder er nye dele løbende blevet tilføjet. Fortet husede de lokale maharajaer, deres familier og tjenerstab i årene frem til 1727, hvor hovedstaden blev flyttet til ned Jaipur. Amber Fort er i dag på Unescos kulturarvsliste.

Efter frokost tager vi hen til et lokalt værksted, hvor der produceres lokalt kunsthåndværk. Vi ser, hvordan de tæpper og tekstiler, som Jaipur er verdensberømt for, produceres. Alt foregår i hånden; de smukke tæpper bliver knyttet på gamle trævæve, og bomulds- og silketekstiler dekorerer ved hjælp af naturfarver og gammeldags trykblokke.

Sidst på eftermiddagen skal vi opleve det livlige gadeliv i Jaipur i til fods. Undervejs ser vi nærmere på de mange krydderier og lokale kuriositeter, der sælges fra markedsgaderne, og for dem der har lyst, snupper vi en lassi (en særlig indisk drikkeyoghurt) eller en krydret *chai* (te) fra en af de mange gadeboder.

Dag 9 Jaipur - Agra. Stop ved Hawa Mahal, Vindenes Palads. Kørsel til Agra

Inden vi sætter kursen mod Agra, stopper vi ved Jaipurs vartegn Hawa Mahal eller Vindenes Palads. Paladset består af en tynd skærm med en masse små vinduer i. Herfra kunne hoffets kvinder følge med i gadelivet, uden at mændene kunne se ind på dem. Paladset blev bygget i 1799, og på den tid levede mange af Indiens velstående kvinder, hinduer såvel som muslimer, i purdah, dvs. tilbagetrukket fra det offentlige rum. Purdah-traditionen ses den dag i dag stadig enkelte steder i Indiens mest konservative landsbysamfund.

Vi ankommer til Agra sidst på eftermiddagen. Agra var hovedstad i størstedelen af stormogulernes regeringstid. Stormogulerne kom til Indien fra Centralasien i starten af 1500-tallet og regerede landet i mere end 300 år. Deres tilstedeværelse havde enorm indflydelse på det indiske samfund, og ikke mindst inden for arkitekturen satte de deres markante præg. Nogle af Indiens mest imponerende bygningsværker blev opført, mens stormogulerne var ved magten, heriblandt det verdensberømte gravmausoleum Taj Mahal.

Inden vi kører til hotellet, besøger vi Agra Fort, et storslået palads- og fæstningsanlæg, hvor stormogulerne havde deres hovedsæde. Stormogulerne havde mange fjender og hele anlægget er omgivet af en høj ringmur. To voldgrave med krokodiller og vilde dyr skulle yderligere holde ubudne gæster væk. Fra Agra Fort får vi det første glimt af Taj Mahal, som ligger længere nede af den hellige flod Yamuna.

Dag 10 Taj Mahal og Agra Fort. Kørsel til Delhi. Overnatning og afskedsmiddag

Vi starter dagen med at besøge Indiens mest berømte byggeri Taj Mahal. Taj Mahal blev bygget af stormogulen Shah Jahan til minde om hans elskede hustru Mumtaz Mahal, der døde i barselssengen i en ung alder. Taj Mahal stod færdig i 1653 og tog 22 år for 20.000 mennesker at færdiggøre.

Vi tager os god tid til at dvæle ved dette næsten overjordisk smukke monument. Taj Mahal er blevet beskrevet som et af de mest elegante og harmoniske bygningsværker i verden, og besøget her kan være

en utroligt rørende oplevelse.

Efter besøget ved Taj Mahal spiser vi en god frokost, inden vi kører tilbage mod Indiens hovedstad Delhi. Sidst på aftenen kører vi til lufthavnen og flyver lidt efter midnat tilbage til Danmark.

Dag 11 Hjemrejse og hjemkomst til Danmark

Midt på formiddagen flyver vi fra Delhi og lander i Københavns Lufthavn først på formiddagen.



Fakta om rejsen:

Rejsen udbydes i samarbejde med fagbladet Folkeskolen, men er åben for alle, der er interesserede i en aktiv ferie med fokus på kultur og samfund

Afrejse: 9 - 19. oktober 2014

Pris: DKK 15.900 (enkeltværelsestillæg DKK 1.450)

Rejsen gennemføres ved minimum 10 maksimum 18 deltagere

Tempoet på vandreturene er stille og roligt, og alle i almindeligt god fysisk form kan være med. Man skal ikke bære på bagage på vandreturene. Vi bruger vores hoteller som base, så vi skal ikke have oppakning med på turene. Den længste af vandreturene er på ca. 8 km. Hvis man grundet gangbesvær eller andet kun ønsker at deltage i dele af vandreturene, kan det fint arrangeres.

Prisen inkluderer:

Alt transport inkl. Kbh-Delhi-Kbh med Austrian Airlines og indenrigsflyvning Delhi-Udaipur, alle udflugter og entreer ifølge program, helpension, indkvartering på gode hoteller, fri mineralvand under bustransport, dansk ekspertrejseseleder, engelsktalende lokalguider og vandreguider, alle skatter og afgifter, bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Visum til Indien (kr. 370), egne forsikringer, drikkepenge (beregnet ca. 50 US dollars), alt der ikke er nævnt under 'Prisen inkluderer'

