

## 'Årets Sveske 2017'



"Sveskens venner" har til formål at få **svesken på disken** i folkeskoledebatten - på godt dansk, at løgne, fortielser, sammensværgelser, lukkede fora og skjulte dagsordener skal erstattes af det modsatte. 'Årets Sveske' tilfalder en person eller gruppe, som på markant vis har fået svesken på disken med vægten på

- åbenhed om sin dagsorden – der skal ikke være fejlet noget ind under gulvtæppet
- sine meningers mod, også om de ømme punkter
- forbindelse til folkeskolens virkelighed

De nominerede er alle flittige og skarpe debattører i folkeskoledebatten:

**Per Fibæk Laursen** har i 2017 udgivet "Dialog - realistiske ambitioner for folkeskolen" Her tager han et opgør med den fremherskende påstand om den danske folkeskole som en af verdens dyreste, men absolut ikke den bedste. Faktisk mener Fibæk, at den danske folkeskole er i verdensklasse. Per Fibæk Laursen sætter et stort spørgsmål ved den ensidige skelen til evidens- og effektforskning, hvor man argumenterer for at eleverne kan lære mere ved at bruge en bestemt metode, som man så presser ned over skolerne som nye projekter. Nogle af de pædagogiske tiltag man har forsøgt, kan godt have kvalitet. Men det betyder ikke, at de er effektive midler til at gøre undervisningen bedre i et skolesystem som det danske, mener Per Fibæk Laursen.

Han fastholder stædigt, at god undervisning er dialogisk og kendetegnet ved lærerens troværdighed, ved inddragelse og samtale med eleverne og ved gensidige forventninger. På denne måde er hele Fibæks engagement præget af at give læreren ansvar, plads og muligheder for at udøve sin vigtige funktion.

**Anders Kronborg** var selv lockoutet i 2013 og kritiserer som kommende folketingskandidat for Socialdemokratiet – i Bjarne Corydons gamle valgkreds - den tidligere partiledelse, idet han mener, at det var forkert at blande folkeskolereform og overenskomstforhandlingerne sammen. Under konflikten fremhæver kandidaten, at der blev brugt en tone, der var dybt urimelig. Efter at Anders Kronborg har læst bogen, 'Søren og Mette i benlås' – beklager kandidaten, at den daværende socialdemokratiske regering var for sammenspist med KL. Det ville være rimeligt, hvis lockouten og lovindgrebet førte til sen dyb selvransagelse i socialdemokratiet.

**Peter Kofod** arbejder med journalistikkens rolle og relation til magthaverne. Han ser det som mediernes opgave at forholde sig kritisk til magthavernes ord og handlinger. Det var oprindeligt fortielserne og misinformationen i forbindelse med Irakkrigen, der fik Peter Kofod ind på denne bane – og nu forløbet op Lov 409, hvor han forholder sig stærkt kritisk til regeringens og KL's rolle, men især til de store mediers ukritiske dækning.

*"Når mediernes krav til dokumentation lægger virkeligheden i benlås; Når på-den-ene-side-på-den-anden-side journalistik legitimerer åbenlyst absurde synspunkter; Når magthavere kan diktere hvad debatten skal handle om, blot ved at holde kæft... så er det os—offentligheden—der taber."*

**Kaare Dybvad Bek** har skrevet debatbogen "De lærdes tyranni" i 2017.

Bogen handler bl.a. om, hvordan den kreative klasse skaber ulighed og undergraver det danske velfærdssamfund og har efterfølgende medført en livlig debat i medierne.

Nogle af de stærkeste budskaber er bl.a. beskrivelsen af uligheden i uddannelsespolitikken gennem de sidste 20 år, hvor drømmen om åbne døre på universiteterne ikke har medført den forventede lighed, men tværtimod. Uddannelsessystemet i dag er en omvendt Robin Hood pga. finansieringen af uddannelse.

Omfordelingspolitikken rolle i forhold til at skaffe økonomisk lighed er ligeledes en altafgørende samfundsforudsætning, når det gælder social mobilitet. Vi har ikke brudt den sociale arv, tværtimod. Folkeskolen, der skal danne grundbasis for social mobilitet har derimod mistet midler i kampen om uddannelsesmidlerne.

**Anette Lind** har været særdeles flittig og aktiv i folkeskoledebatten siden lov 409 og reformens indtog. Næsten uanset hvilken debat eller debattråd, som man følger med interesse som lærer, vil man have stødt på Anette Linds indlæg, kommentarer eller besyv. Hun har pt. 98 indlæg på folkeskolen.dk og 557 kommentarer, men hun færdes rutineret på mange medier og går aldrig af vejen for en debat.

Indlægget "Balladen over Riisager breve: Hvem ejer og leder folkeskolen?" skal fremhæves, da det tydeligt illustrerer Anettes grundige analyser og hvordan hun deraf drager konklusioner og får svesken på disken.

Alle nominerede modtager vores årsrapport med uddybende nomineringer – også vedlagt til pressen!!!

**Og hvem er så kåret?**

**Pressen er hermed inviteret til at overvære kåringen af "Årets sveske"**  
**torsdag den 25.1.2018 klokken 16.30**  
**Salon K, Huset, Magstræde**  
**Prisen overrækkes af Niels Kjeldsen, Sveskens Venner**  
**assisteret af skuespiller Anne Marie Helger**

**Med venlig hilsen**

**Sveskens venner**

*Peter Hess-Nielsen   Jeppe Dehli   Lars Sørensen   Jeanette Sjøberg   Mogens Bille   Finn Gunst  
Niels Kjeldsen*

Kontakt: Finn Gunst 50271642, evt. Niels Kjeldsen 29 80 39 38 Nielskjeldsen@hotmail.dk