

DEN DANSKE TROPEKOLONI TRANKEBAR OG SYDØSTINDIEN VINTERFERIEN 2015 - 11 dage



Afrejse: Uge 7: d. 5. - 15. februar 2015

Med rejseleder Lise Kloch, antropolog og Indienekspert

DEN DANSKE TROPEKOLONI TRANKEBAR OG SYDØSTINDIEN, VINTERFERIEN 2015

Tag med på denne enestående rejse til Sydøstindien og oplev den gamle, danske tropekoloni Trankebar. Rejsen byder desuden på et af Indiens mest spektakulære hindutempler, tuk-tuk-safari, besøg i fiskerlandsby, besøg på en skole og et lærerseminarium, skøn sydindisk mad og meget mere.

Afrejse: d. 5. – 15. februar 2015 (uge 7) – 11 dage **Lille gruppe:** Maksimalt 18 deltagere

Rejseleder: Antropolog og Indiensekspert Lise Kloch

Rejsen starter på Koromandelkysten ved Den Bengalske Bugt, hvor palmer og farvestrålende fiskerbåde pryder strandbredden. Dette eksotiske hjørne af Indien besøges kun sjældent af danske turister, men byder på kæmpe oplevelser og en følelse af autenticitet, man kun oplever få steder. Fra kysten rejser vi ind til Indiens sagnomspundne templer, bl.a. det imponerende Meenakshi Amman i den gamle kulturby Madurai.

Et af højdepunkterne er besøget i Trankebar, hvor vi slentrer ned ad Kongensgade, udforsker fæstningen Dansborg og besøger en skole og byens lærerseminarium. I Trankebar indtager kirken stadig en central position inden for uddannelse, og vi får indsigt i, hvordan undervisningstraditionerne i området kan spores tilbage til den danske kolonitid.

En enestående rejse med et højt vidensniveau og oplevelser for livet.

Pris: 16.900 kr. per person (enkeltværelsetillæg 1.950 kr.)

Prisen inkluderer bl.a.: Fly Kbh-Chennai retur med Qatar, indenrigsflyvning Madurai-Chennai, helpension, alle udflugter og entreer ifølge program, indkvartering på strandresort og gode hoteller med pool, dansk ekspertrejseleder, fri mineralvand under bustransport, lokale engelstalende guider, bidrag til Rejsegarantifonden

Rejseleder på turen, Lise Kloch

Lise Kloch er uddannet antropolog fra Københavns Universitet med speciale i Indien. Hun har gennem flere år arbejdet som rejseleder i Indien for en række af Danmarks førende rejsebureauer.

Lise kom til Indien første gang i 1995 og har siden rejst på kryds og tværs af Indien og har udforsket landets fascinerende mangfoldighed fra Kolkatas storbyjungle og Keralas naturskønne landskaber til ørkenlandsbyerne i Rajasthan og Tamil Nadus farverige tempelkomplekser. Hun har desuden opholdt sig i Indien i forbindelse med antropologisk feltarbejde, research for Danida og kommunikationsopgaver for Novo Nordisk.





Tv. Skoleklasse på tur ved klippereliefferne i Mahabalipuram
Th. Fiskerbåde på Koromandelkysten



Oversigt over dagsprogram:

- Dag 1** Afrejse fra København
- Dag 2** Chennai (Madras), Indien - Mahabalipuram
- Dag 3** Mahabalapuram- Pondicherry
- Dag 4** Pondicherry og Auroville
- Dag 5** Pondichery – Trankebar
- Dag 6** Trankebar
- Dag 7** Trankebar
- Dag 8** Trankebar - Tanjore
- Dag 9** Tanjore- Madurai
- Dag 10** Madurai- Chennai - Mahabalipuram
- Dag 11** Hjemrejse og ankomst til Danmark



På vores tuk-tuk-safari besøger vi et af de små fiskersamfund på Koromandelkysten

Oversigt over dagsprogram:

Dag 1 Afrejse fra København

Dag 2 Ankomst til Indien, Chennai (Madras). Kørsel til Mahabalipuram. Indlogering og afslapning på strandresort. Rickshaw-safari til fiskersamfund og landsbyer

Dag 3 Udforskning af Pallava-dynastiets grottetempler og klipperelieffer. Kørsel til den gamle franske koloni Pondicherry. Undervejs besøg og frokost i det internationale spirituelle samfund, Auroville

Dag 4 Pondicherry. Autentisk sydindisk frokost. Besøg i Sri Aurobindos ashram, gåtur på markedet og på cafe i den gamle, franske bydel

Dag 5 Pondicherry– Trankebar. Slentretur i de gamle danske gader og besøg på Trankebars Maritime Museum

Dag 6 Trankebar. Besøg på lærerseminarium for kvinder og på den lokale skole. Besøg på den gamle danske fæstning Dansborg. Tid på egen hånd til at udforske Trankebar

Dag 7 Morgengåtur til det lokale fiskemarked. Kørsel til Tanjore

Dag 8 Besøg ved Brihadeeswara-templet. Kørsel til Madurai. Tid på egen hånd

Dag 9 Madurai. Meenakshi Amman-tempelkompleks og overværelse af tempelceremonier. Besøg i organisationen Shine, der hjælper børn med særlige behov

Dag 10 Fly til Chennai. Kørsel til strandresort i Mahabalipuram. Resten af dagen på egen hånd til badning og afslapning

Dag 11 Hjemrejse og ankomst til Danmark



Tv. Den gamle, danske guvernørbolig i Trankebar

Th. Seminariestuderende ved St. Theresa Teachers Training Institute i Trankebar

Dagsprogram i detaljer:

Dag 1 Afrejse fra København

Vi mødes i København Lufthavn om morgenen og flyver over Doha til Chennai.

Dag 2 Ankomst til Indien, Chennai (Madras). Kørsel til Mahabalipuram. Indlogering og afslapning på strandresort. Autorickshaw-safari til fiskersamfund og landsbyer

Midt på natten lander vi i Chennai og kører straks sydpå til vores strandresort i Mahabalipuram. Det er en køretur på ca. 1½ time. Vores værelser er klar, når vi kommer frem, så vi kan få sovet ud efter flyveturen.

Formiddagen er afsat til aktiviteter på egen hånd og man kan slappe af eller hoppe en tur i poolen. Dem som har lyst, kan gå en tur med rejselederen eller på egen hånd i den lille, hyggelige kystby.

Efter frokost drager vi på autorickshaw-safari i de idylliske omgivelser omkring Mahabalipuram. Vi stopper bl.a. i et lille fiskersamfund, hvor vi går en tur i landsbyens gader og hører om dagligliv og lokale skikke. Vi kommer også forbi landsbyens lille hindutempel. Landskabet er grønt og frodigt, og vi stopper bl.a. og kigger nærmere på de afgrøder, der dyrkes i området.

Dag 3 Udforskning af Pallava-dynastiets grottetempler og klipperelieffer. Kørsel til den gamle franske koloni Pondicherry. Undervejs besøg og frokost i det internationale spirituelle samfund, Auroville

Efter morgenmaden skal vi ud og kigge nærmere på Mahabalipurams berømte templer og klipperelieffer heriblandt De Fem Rathaer og Arjunas Bod-relieffet. Det er en stor oplevelse at gå rundt blandt de smukke udskæringer og templer, som stammer fra Pallava-dynastiets storhedstid i det 7. – 9. århundrede. Mahabalipurams relieffer og templer er på UNESCOs liste over bevaringsværdige monumenter.

Herefter forsætter vi sydpå til den gamle franske koloni Pondicherry (eller bare Pondy). Inden vi når Pondy, besøger vi det internationale spirituelle community Auroville, der ligger lige nord for Pondicherry. Auroville blev etableret i 1968 og huser i dag ca. 2200 mennesker fra 43 lande. Ideen til Auroville blev udviklet af den indiske guru Sri Aurobindu og ført ud i livet af hans spirituelle sjæleven, en fransk kvinde kendt af sine disciple som 'The Mother'. Formålet med Auroville er at udvikle menneskeheden spirituelt og bringe mennesker sammen fra hele verden for i fælleskab at skabe en bedre verden.

Indbyggerne i Auroville bor i en række små communities, som typisk består af et antal huse med tilhørende fællesarealer- og faciliteter. Bebyggelsen i Auroville er spredt ud over et stort område. Der er således ikke noget egentligt centrum i Auroville, og det kan være svært at danne sig et overblik over området.

Efter ankomsten til Auroville spiser vi en dejlig frokost



Tv. Templet Matrimandir i hjertet af det spirituelle community Auroville

Th. Skolepiger på udflugt i Trankebar. Indgang til Dansborg ses i baggrunden



Tv. Chai-sælger på aftenmarked i Madurai

Th. Detaljer fra Madurais imponerende tempelkompleks Meenakshi Amman

på den hyggelige cafe i Aurovilles Visitors Center. Efter frokost ser vi en video om Aurovilles og får en ide om stedets historie og visioner. Vi besøger også templet Matrimandir, der ligger i hjertet af Auroville. Der er kun sjældent mulighed for at komme ind i templet, men vi ser det smukke bygningsværk udefra.

Inden vi drager videre, bliver der lidt tid på egen hånd. Man kan bl.a. besøge de lækre butikker, der sælger kunsthåndværk, skønhedsprodukter, røgelsespinde etc. – alt sammen produceret i en af Aurovilles små, bæredygtige produktionsenheder.

Efter besøget i Auroville kører vi til vores hotel, der ligger lidt syd for Pondicherry.

Dag 4 Pondicherry. Autentisk sydindisk frokost. Besøg i Sri Aurobindos ashram, gåtur på markedet og på cafe i den gamle, franske bydel

Efter morgenmaden kører vi ind til Pondicherry. Pondicherry var under fransk overherredømme helt indtil 1962, og den franske indflydelse er stadig tydelig i området. Her er franske bynavne, bygninger og skoler, og man kan stadig bestille en coq au vin på en af de franskinspirerede restauranter i byen. Efter frokost er det tid til at se nærmere på Pondicherry.

Vi besøger den indiske frihedshelt og guru Sri Aurobindus ashram, som ligger som en fin oase midt i byen. Vi går også en tur i markedsgaderne og i den franske bydel. Man kan stadig se spor af den franske tilstedeværelse, og bydelen er en eksotisk blanding af europæisk indflydelse og typisk sydindisk gadeliv. Vi spiser en dejlig, autentisk sydindisk frokost, og så skal vi naturligvis også en tur på cafe på rigtig fransk manér.

Efter besøget i Pondicherry kører vi tilbage til hotellet. Her er resten af eftermiddagen fri til at nyde den dejlige have eller en tur i poolen.

Dag 5 Pondicherry– Trankebar. Indlogering i gamle, hyggelige gæstehuse fra kolonitiden. Slentretur i de gamle danske gader og besøg på Trankebars Maritime Museum

Efter morgenmaden forlader vi Pondicherry og kører sydpå til den gamle danske koloni Trankebar. Trankebar var dansk handelskoloni i perioden fra 1620-1845, og den danske tilstedeværelse er stadig tydelig i gadebilledet. Efter ankomsten bliver vi indlogeret i nogle af de stemningsfulde bygninger fra kolonitiden, der i dag fungerer som gæstehuse. Vi går herefter en tur i den gamle danske bydel, hvis gader bærer navne som Kongensgade og Posthusgade. Vi passerer bl.a. guvernørboligen, som er blevet flot restaureret på initiativ af den

danske Foreningen Trankebar. Inden vi går tilbage til hotellet besøger vi Foreningen Trankebars lille museum.

Besøget i Trankebar giver os et spændende indblik i et stykke dansk kolonihistorie. Da Trankebar var på sit højeste boede der nogle hundrede danskere og andre europæere i byen. Mange var engageret i den handel med krydderier og luksusafgrøder som te og indigo, som bragte store rigdomme fra Indien til Europa.

Dag 6 Trankebar. Besøg på lærerseminarium for kvinder og på den lokale skole. Besøg på den gamle danske fæstning Dansborg. Tid på egen hånd til at udforske Trankebar

Hen af formiddagen går vi en tur ud i Trankebar og vi skal bl.a. besøge byens lærerseminarium for kvinder. I Trankebar indtager kirken stadig en central position inden for uddannelse, og vi får indsigt i, hvordan undervisningstraditionerne i området kan spores tilbage til den danske kolonitid. Vi møder nogle af lærerne og de studerende på seminariet og hører om læringsmetoderne og hverdagen på seminariet. Vi besøger også en af byens mange lokale skoler.

Inden vi spiser frokost, besøger vi fæstningsanlægget Dansborg, som blev etableret af danskerne i 1623. Vi kigger bl.a. indenfor på Dansborgs museum, som rummer effekter fra den danske kolonitid.

Resten af dagen er afsat til at udforske Trankebar på egen hånd, eller til at slappe af med en god bog på vores stemningsfulde gæstehus.

Dag 7 Morgengåtur til det lokale fiskemarked. Kørsel til Tanjore

Efter morgenmaden går vi en tur op ad stranden til det lokale fiskemarked. Det er kvinderne, der står for den primære handel med fisk. Mændene tager på havet meget tidligt om morgenen, og efter de har bragt dagens fangst i land, er det kvindernes arbejde at rense og sælge fisken. Alle vil gerne handle til den bedste pris, og der bliver højlydt tinget om prisen. Det er spændende at følge med, når fisk og penge skifter hænder, og besøget giver os et kig ind i den lokale dagligdag i Trankebars fiskersamfund.

Op ad dagen forlader vi hotellet og kører ind i landet til byen Tanjore.



Tv. Et af de 12 gompuras (tårne) i tempelkomplekset Meenakshi Amman i Madurai
Th. Kvinde sælger dagens fangst på fiskemarkedet i Trankebar



Tv. og th. I den gamle franske bydel i Pondicherry er der stadig franske gadeskilte

Dag 8 Besøg ved Brihadeeswara-templet. Kørsel til Madurai. Tid på egen hånd

Efter morgenmaden besøger vi det berømte Brihadeeswara-temple i Tanjore. Templet blev opført i Indiens guldalder i det 11. århundrede. Tempelkomplekset er dedikeret til hinduguden Shiva, og inde i tempelgården kan man bl.a. se en kæmpe statue af tyren Nandi. Nandi er Shivas transportmiddel og ses altid i forbindelse med et Shiva-temple. Brihadeeswara-templet er på UNESCOs liste over bevaringsværdige monumenter. Efter besøget forsætter vi til Madurai. Det er en smuk køretur gennem grønne palmeklædte landskaber.

Dag 9 Madurai. Meenakshi Amman-templekompleks og overværelse af templeceremonier. Besøg i organisationen Shine, der hjælper børn med særlige behov

I dag venter der os en helt speciel oplevelse, når vi besøger det berømte Meenakshi Amman-temple. Det enorme kompleks er et pragteksempel på dravidisk temple arkitektur, som er udbredt i det sydlige Indien. Komplekset består af en række sammenhængende gårde og mindre temple flankeret af 12 høje tårne eller *gompuras*. Når man kommer tættere på, kan man se, at tårnene udgøres af et mylder af farvestrålende figurer i alskens udformninger. Der er altid en vældig aktivitet i templet: Klokker der bimler, hinduistiske præster i gang med at udføre religiøse ritualer, og pilgrimme der ofrer

blomster, søde sager og penge til guderne. Vi overværer nogle af de ritualer, der finder sted i templet og får et spændende indblik i, hvordan de fremmedartede religiøse praksisser skal tolkes.

Efter besøget i templet spiser vi frokost, og der bliver herefter tid til en gåtur og shopping i det farverige kvarter omkring templet.

Om eftermiddagen besøger vi organisationen Shine, der hjælper børn med særlige behov. I Indien er det som oftest ikke-statslige organisationer, der tager sig af pleje og undervisning af landets handikappede og psykisk og fysisk udfordrede børn. Under besøget møder vi beboerne og organisationens dedikerede medarbejdere.

Dag 10 Fly til Chennai. Kørsel til strandresort i Mahabalipuram. Resten af dagen på egen hånd til badning og afslapning

Vi forlader vores hotel om formiddagen for at flyve tilbage til Chennai. Vi forsætter sydpå til Mahabalipuram. Vi indlogeres på vores hyggelige strandresort og har resten af dagen til fri disposition.

Dag 11 Hjemrejse og ankomst til Danmark

Vi forlader hotellet omkring midnat og kører til lufthavnen i Chennai. Vi flyver hjem over Doha og lander i København Lufthavn ved middagstid.



Fakta om rejsen:

Rejsen udbydes i samarbejde med fagbladet Folkeskolen, men er åben for alle med interesse i en oplevelsesrig rejse med fokus på kultur og samfund

Rejseleder: Lise Kloch, antropolog og Indiensekspert

Afrejse: 5. - 15. februar 2015

Pris: DKK 16.900 (enkeltværelsestillæg DKK 1.950)

Rejsen gennemføres ved minimum 10 maksimum 18 deltagere

Prisen inkluderer:

Alt transport inkl. Kbh-Chennai-Kbh med Qatar og indenrigsflyvning Madurai-Chennai, alle udflugter og entreer ifølge program, helpension, indkvartering på gode hoteller med pool og strandresort, fri mineralvand under bustransport, dansk ekspertrejseleder, engelsktalende lokalguider, alle skatter og afgifter, bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

- Visum til Indien (kr. 370), egne forsikringer, drikkepenge (beregnet ca. 50 US dollars), alt der ikke er nævnt under 'Prisen inkluderer'