

SYDINDIENS HEMMELIGHEDER



Grønne landskaber, gamle kolonibyer og duftende krydderier. Oplev det eksotiske Sydindien på denne rundrejse, der byder på store naturoplevelser, historiske vingesus og et unikt indblik i det indiske skolesystem.

11 dage med Indienekspert Rikke Former, arkæolog og cand. mag. i Sydasiestudier
7. - 17. februar 2013 - kr. 15.900,-

SYDINDIENS HEMMELIGHEDER

Grønne landskaber, gamle kolonibyer og duftende krydderier. Oplev det eksotiske Sydindien på denne rundrejse, der byder på store naturoplevelser, historiske vingesus og et unikt indblik i det indiske skolesystem.

Sydindiens hemmeligheder er en sansemættet og begivenhedsrig rundrejse, som kommer helt tæt på denne mindre besøgte del af Indien – fra Keralas palmelunde og vidtstrakte rismarker til højlandets te- og krydderiplantager. Vi tager på togtur gennem Nilgiri-bjergene på en af verdens mest spektakulære jernbaner og går på opdagelse i Cochins historiske gader og Mysores overdådige kongepalads. Et af rejsens højdepunkter er turen med husbåd gennem Keralas berømte Backwaters – et unikt økosystem af næsten tusinde kilometer naturlige kanaler og søer.

Rejsen er skræddersyet til fagbladet Folkeskolens læsere (men åben for tilmelding for alle interesserede) og inkluderer som noget ganske særligt besøg på skoler og sociale projekter. Heriblandt en børneby, som hjælper gadebørn til en ny start på livet og et skoleprojekt for bjergenes stammebefolkning, hvis traditionelle levevis er truet af det moderne samfund. For at opleve landets store kontraster besøger vi også en af de gamle, traditionsrige kostskoler for overklassens børn.

Under hele rejsen bor vi på dejlige hoteller, nyder det skønne sydindiske køkken og får også tid til afslapning og en tur i poolen. Tag med og få en uforglemmelig rejse med store natur- og kulturoplevelser og stof til eftertanke.

- 11 dage med Indienekspert Rikke Former, arkæolog og cand. mag. i Sydasiestudier.

Afrejse: d. 7. - 17. februar 2013 **Pris per person:** kr. 15.900,- (enkeltværelsestillæg kr. 2250,-)

OBS! Lille gruppe - Max. 22 deltagere

Tilmelding: via Karavane Rejser's hjemmeside www.karavane-rejser.dk eller mail: info@karavanerejser.dk eller tlf. nr. 40 62 83 47 og 24 45 71 69

Rejseleder på turen, Rikke Former

Rikke Former er en af Danmarks mest erfarne Indiensguider. Hun er bachelor i nærorientalsk arkæologi fra Københavns Universitet og magister i moderne sydasiestudier fra Lund Universitet.

Rikke har i en lang årrække arbejdet som rejseleder i Indien for flere førende danske rejsebureauer og har en indgående viden om regionen. Hun har både arbejdet ude i 'feltet' som rejseleder og bag kulisserne med udvikling af rejser. Bl.a. specialrejser for faggrupper. Hun har lavet feltarbejde i Indien i forbindelse med studier på Københavns Universitet og har studeret sanskrit på universitetet i Delhi.



Med i prisen:

- Alle udflugter og entreer ifølge program
- Helpension
- Indkvartering på gode hoteller i delt dobbeltværelse og i komfortable husbåde på dag 5 (tillæg for enkeltværelse kr. 2250,-)
- Alt transport inkl. indenrigsflyvning Bangalore-Cochin
- Fri mineralvand under bustransport
- Dansk ekspertrejseleder
- Alle skatter og afgifter



Lokale hinduer i religiøst optog for guden Hanuman

Programmet dag for dag:

Dag 1 Afrejse fra Kastrup Lufthavn

Dag 2 Ankomst Bangalore. Rundtur i Bangalore og besøg på Sukrupa uddannelsescenter for fattige børn

Dag 3 Fra Bangalore med fly til Cochin, Kerala. Besøg i den jødiske bydel. Lokal Kathakali-dansedrama

Dag 4 Cochin. Besøg i organisationen Don Bosco Sneha Bhavans projekt for gadebørn. Udflugt til Fort Kochi og Indiens ældste kirke. Tid på egen hånd

Dag 5 Cochin - Alappuzha. Husbådssejllads i Keralas Backwaters. Overnatning på husbåd

Dag 6 Morgenmad på husbåd. Landgang. Kørsel gennem smukke landskaber til Ooty, briternes gamle sommerresidens

Dag 7 Ooty, Med bjergtog til Coonoor. Skoleprojekt for stammebefolkning, Gåtur i teplantager

Dag 8 Ooty. Besøg på Hebron kostskole. Kørsel gennem bjerge og teplantager til Mysore. Indlogering på spa-hotel

Dag 9 Mysore. Besøg i Organisationen Operation Shanti, der hjælper fattige børn og ældre til en værdig tilværelse. Mysore Palace og det gamle grøntsagsmarked. Tid på egen hånd

Dag 10 Mysore. Formiddag til fri disposition. Tog til Bangalore. Afskedsmiddag. Afrejse

Dag 11 Ankomst til Danmark



Programmet dag for dag:

Dag 1 Afrejse fra Kastrup Lufthavn

Dag 2 Ankomst bangalore. Rundtur i Bangalore og besøg på Sukrupa uddannelsescenter for fattige børn

Vi lander i Bangalore tidligt på formiddagen og kører direkte til vores hotel. Efter vi er blevet indlogeret og har sluppet lidt af, kører vi ud og kigger nærmere på millionbyen Bangalore.

Vores mål er organisationen Sukrupa, som hjælper Bangalores fattige børn med at få en uddannelse. Sukrupa blev grundlagt af Suguna, en kvinde som i 1971 begyndte at undervise en håndfuld fattige børn fra det kvarter, hvor hun boede. Hurtigt kom flere børn til, og Sugunta besluttede sig for at starte uddannelsescentret Sukrupa. I dag modtager over 400 børn gratis undervisning her, og organisationen hjælper også med at søge legater til børnene, så de kan fortsætte deres uddannelse på universitetet.

Vi møder nogle af de børn, som er tilknyttet Sukrupa, og vi hilser på de engagerede medarbejdere. Besøget giver os et spændende indblik i, hvordan skolegangen foregår her og et tankevækkende indblik i børnenes hverdag i dette fattige område af Bangalore. En hverdag der er så langt fra den, vi kender hjemmefra.

Dag 3 Fra Bangalore med fly til Cochin, Kerala. Besøg i den jødiske bydel og Mattancherry Paladset. Lokal Kathakali-dans

Midt på formiddagen flyver vi sydpå til byen Cochin i den tropiske delstat Kerala. Kerala betyder 'Landet af kokosnødder', og allerede fra flyet kan vi se, at der er palmer så langt øjet rækker. Kerala byder på pragtfuld mad, smukke, grønne landskaber og en gæstfri lokalbefolkning, og vi får hurtigt en fornemmelse af, hvorfor turistministeriet i Kerala har kaldt staten "Guds eget land".

Kerala er den mest velfungerende stat i Indien i forhold til infrastruktur, sundhed og uddannelse,

og i et land skæmmet af analfabetisme, udmærker den sig ved, at næsten alle kan læse og skrive. Kerala er relativt velstående, og den fattigdom, som man uundgåeligt forbinder med Indien, er ikke udtalt i Kerala.

Kerala var gennem flere tusinde år knudepunkt for handel mellem øst og vest. Købmænd, missionærer og eventyrere kom langvejs fra og har gennem tiden sat deres særlige præg på området. Europæere havde også tidligt forbindelse til Kerala. Allerede for mere end 2000 år siden sejlede romerne den lange vej mod øst for at handle sig til krydderier, en af datidens dyrebareste handelsvarer. Romerne tog peberkorn med sig hjem – og påfugle, som var det foretrukne kæledyr blandt de romerske overklassekvinder! Keralas krydderier er stadig eftertragtede over hele verden, og det er en stor nydelse at fylde kufferten med velduftende vanilie, kanel og kardemomme af bedste kvalitet.

Ved ankomsten til Cochin kører vi en tur til det gamle jødiske handelskvarter i den lille bydel Mattancherry. En synagoge bygget i 1664 og jødiske navne på husmurene vidner om jødernes tilstedeværelse i området. Vi går en tur i det hyggelige gader og kigger indenfor i det gamle hollandske palads, Mattancherry paladset.

Efter besøget kører vi til vores hotel. Først på aftenen skal vi overvære en Kathakali-optræden. Kathakali er et traditionelt dansedrama, som blev udviklet i Kerala i 1700-tallet. De optrædende er klædt i helt fantastiske kostumer, og vi følger også den omfattende sminkning, der finder sted op til forestillingen.

Dag 4 Cochin. Besøg i organisationen Don Bosco Sneha Bhavans projekt for gadebørn. Udflugt til Fort Kochi og Indiens ældste kirke. Tid på egen hånd

Vi starter dagen med at besøge den indiske organisation Don Bosco Sneha Bhavan, som hjælper områdets gadebørn med at få en tryk tilværelse. Organisationen tilbyder børnene akut hjælp som mad, lægehjælp, tag over hovedet eller blot en voksen at tale med, men organisationen yder også mere langsigtet hjælp til bl.a. undervisning, permanent bolig etc.. Vi møder nogle af



*Th. Ikke alle indiske børn er så heldige at komme i skole
Th. Mysores overdådige kongepalads*

gadebørnene og hører deres beretninger om livet på gaden, og om hvordan organisationens arbejde har givet dem en håndsækning i en hård hverdag og for mange også en helt ny start på livet.

Vi spiser frokost og forsætter herefter til det historiske område Fort Kochi. Her besøger vi Indiens første kirke, St. Francis Kirken, som blev opført i 1503 af portugisiske franciskanermunke. Det var primært med europæernes indtog fra omkring 1500-tallet, at kristendommen blev udbredt i Indien, og i dag er ca. 2,5 % af den indiske befolkning kristne. De første kristne kom dog til Indien endnu tidligere. Allerede omkring år 400 bosatte en lille gruppe kristne fra Syrien sig i Kerala – og så er der tilmed kilder, der peger på, at Jesus levede en årrække i Indien, hvor han lod sig inspirere af Østens religioner!

Vi går også en lille tur ned til vandet, hvor vi ser de traditionelle kinesiske fiskernet, som stadig bruges af lokale fiskere.

Resten af dagen er afsat til at gå på opdagelse på egen hånd, til at shoppe i de små, hyggelige gader eller til at hoppe en tur i poolen. Vi mødes igen om aftenen og spiser middag sammen.

Dag 5 Cochin - Alappuzha. Husbådssejllads i Keralas Backwaters. Overnatning på husbåd

Efter morgenmaden forlader vi Kochi og kører sydpå mod byen Alappuzha, der ligger ud til Keralas berømte Backwaters – et frodigt netværk af næsten tusind kilometer naturlige kanaler og små og store søer. Her går vi ombord på de traditionelle husbåde, Kettuvallam. Hver husbåd har sin egen kok og tjener, der sørger for at vi bliver forkælet undervejs og budt på velsmagende lokale specialiteter.

Kanalerne fungerer som transportveje for de lokale indbyggere, og vi passerer små og store både, der fragter alt fra kokosnødder til fjernsyn rundt i området. Fra dækket af vores husbåde kan vi følge med i, hvordan livet leves i landsbyerne langs vandvejene. Vi ser de lokale mænd, der samler brænde og fisker, og kvinderne, der vasker tøj i kanalerne.

Sejlturen foregår i et mageligt tempo, og der er masser af tid til at slappe af og nyde udsigten og en svalende øl på dækket. Undervejs passerer vi templer, rismarker, kirker og gamle handelsstationer og om aftenen nyder vi det smukke syn af solen, der går ned over kanalerne. Vi overnatter på vores husbåde.

Dag 6 Morgenmad på husbåd. Landgang. Kørsel gennem smukke landskaber til briternes gamle sommerresidens Ooty

Efter morgenmaden lægger vi det eksotiske backwaters bag os og kører til Ooty, en af briternes gamle sommerresidenser i bjergene. Køreturen foregår af snoede veje og byder på en fabelagtig udsigt over de grønne landskaber og smukke bjerge. Ooty ligger i 2240 meters højde, og klimaet her er som en god dansk sommer.

Under den britiske kolonitid flyttede man store dele af administrationsapparatet op i højlandet i sommermånederne for at undslippe sommerens hede, og mange af de briter, der boede i området dengang flyttede med. De grønne landskaber gav mindelser om deres hjemland, og bjergenes køligere og friske luft var et kærkomment alternativ til lavlandets fugtige varme. I Ooty er der stadig bygninger og anlæg fra briternes tid.

Vi ankommer til vores hotel i Ooty sidst på dagen.

Dag 7 Fra Ooty til Coonoor med tog. Skoleprojekt for bjergenes stammefolkning. Gåtur i teplantager

Efter morgenmaden tager vi på togtur til Coonoor, som ligesom Ooty blev grundlagt af briterne under kolonitiden. Jernbanestrækningen blev etableret af briterne i 1908 med det formål at fragte briterne

op og ned fra højlandet i de hede sommermåned. Jernbanen er en af de stejleste i verden, og der er god tid at nyde den fantastiske udsigt, mens vi snegler os gennem et utal af sving og tunneller og passerer broer, teplantager og småbyer. Det er stadig den mest effektive måde at komme rundt mellem de små bjergbyer i området, og toget bliver benyttet af turister såvel som lokale.

Vi bruger formiddagen her i Coonoor og nyder de smukke landskaber og en god frokost.

Om eftermiddagen besøger vi organisationen Island Trust. Organisationen arbejder for at forbedre levilkårene for Nilgiri-bjergenes oprindelige stammefolkning, hvis traditionelle levevis er truet af det moderne samfund. Indiens oprindelige folk er gennem historien altid blevet undertrykt, og deres fremtidsudsigter er stadig meget usikre.

Island Trust har bl.a. arbejdet intensivt på, at sikre skolegang og uddannelse til stammernes børn og unge. Island Trusts arbejde har medvirket til, at samtlige børn i 175 stammelandbyer idag går i skole, og at flere hundrede har fået en længere uddannelse. Organisationen har foruden skoleprojekterne taget en lang række initiativer for at forbedre livsvilkårene for stammefolkningen. Heriblandt undervisning i økologisk landbrug, oplysning om borgerrettigheder og etablering af kvindegupper.



Tv. De gamle, kinesiske fiskernet i den historiske by Fort Kochi er stadig i brug Th I Kerala er der palmer så langt øjet rækker.



Teplukker med dagens høst. Det er primært kvinder, som arbejder i Sydindiens mange teplantager

Vi hører om arbejdet i Island Trust og hilser på nogle af de børn, som er kommet i skole takket være organisationens indsats.

Inden vi kører tilbage til hotellet, går vi en tur i de smukke teplantager. Sydindien er centrum for Indiens produktionen af te. Bjergsiderne er tæt beplantet med tebuske, og hist og her stikker hovedet af en teplukker op blandt de grønne buske.

Te forbindes i høj grad med Indien men blev faktisk først udbredt til landet fra midten af 1800-tallet. Det var briterne, som introducerede teen til inderne og satte produktionen af te i gang. Te var en luksusafgrøde, og briterne tjente formuer på at sælge te til bl.a. Europa, hvor drikken var blevet populær blandt det bedre borgerskab. Briterne anlagde teplantagerne i højlandet, hvor klimaet er køligere og optimalt for produktion af te.

Day 8 Besøg på Hebron kostskolen. Kørsel gennem bjerge og teplantager til Mysore. Indlogering på spa-hotel

Inden vi kører videre til Mysore, besøger vi Hebron School, en af de mange privatskoler i området

omkring Ooty. Da englænderne i sin tid bosatte sig i de kølige bjergområder, etablerede de små samfund, som skulle ligne det engelske så meget som muligt. I Ooty resulterede det bl.a. i en række privatskoler, som blev udformet med det britiske skolesystem som forbillede.

Hebron School er etableret i 1899 og er en af de ældste i området. Tidligere var det en kostskole kun for drenge, men i dag er det både en dag- og kostskole og ca. halvdelen af de 368 elever er piger. Hebron School er en kristen skole med lange traditioner for bibellæsning og søndagsskole ved siden af den almindelige undervisning, som bl.a. indeholder cricket, drama og musik. Besøget på skolen giver os et sjældent indblik i, hvordan overklassens børn går i skole, og giver os et billede af de store kontaster, som Indien rummer.

Efter besøget kører vi mod Mysore. Der venter os en fantastisk køretur gennem bjerge, teplantager og smukke naturområder. Vi ankommer til Mysore sidst på dagen, hvor vi bliver indlogeret på et skønt spa-hotel.

Dag 9 Mysore. Besøg i Organisationen Operation Shanti, der hjælper fattige børn og ældre til en vær-

dig tilværelse. Mysore Palace og det gamle grøntsagsmarked. Tid på egen hånd

Efter morgenmaden skal vi ud og se nærmere på Mysore. Mysore er kendt for sin produktion af sandeltræ, silke og røgelse, og så er byen førende inden for yoga og ayurvedisk medicin og behandling.

Første stop er organisationen Operation Shanti, som hjælper fattige børn og ældre, som er blevet ladet alene. Børnene og de ældre er blevet indlogeret i et hus i udkanten af Mysore, hvor børnene også modtager undervisning. Organisationen er nået langt siden 2007, hvor den blev grundlagt, og uddeler idag også hjælpepakker til de fattigste familier i byen. Det er en rørende oplevelse at besøge Operation Shanti, og det er skønt at møde de glade børn og de gamle kvinder og mænd, som takket være organisationen har fået en ny chance for et værdigt liv.

Efter besøget kører vi til Mysore Paladset, som med rette beskrives som et af Indiens mest overdådige paladser. Paladset, der blev tegnet af den engelske arkitekt Henry Irwin og færdigbygget i 1912, er et overflødighedshorn af farvede glasmosaikker, vægmalerier og smukt udskåret træ.

Inden frokosten stopper vi ved byens gamle grøntsagsmarked, hvor alskens grøntsager udbydes, og hvor duftene er eksotiske og fremmedartede. I de små gader bag grøntsagsmarkedet sælges fersk kød og fjerkræ, og dem der har mod på et ekstra eventyr, kan vove sig om i 'kødgaderne', hvor varene opbevares på noget andet vis, end vi kender det hjemmefra. Vi spiser frokost og vender herefter tilbage til hotellet, hvor resten af dagen er til fri til at nyde hotellet og de skønne omgivelser.

Dag 10 Mysore. Formiddag til fri disposition. Tog til Bangalore. Afskedsmiddag og afrejse.

Vi har hele formiddagen til fri disposition og har masser af tid til en tur i poolen eller til en god massage på hotellet. Lidt over middag forlader vi hotellet og kører til banegården i Mysore for at hoppe på toget til Bangalore. Det er altid en stor oplevelse at køre med tog i Indien og allerede på stationen er der masser af liv. De indiske jernbaner er den største

arbejdsplads i Indien og har mere end 1,5 millioner ansatte.

Ved ankomsten til Bangalore kører vi til et hotel, hvor vi har nogle værelser til deling, hvor vi kan skifte tøj til hjemrejsen. Vi spiser en dejlig afskedsmiddag sammen og kører til lufthavnen kort efter midnat.

Dag 11 Hjemrejse og ankomst til København

Vi flyver fra Bangalore midt på natten og lander i Kastrup Lufthavn ved middagstid.

Fakta om rejsen:

Rejsen arrangeres i samarbejde med Fagbladet Folkeskolen

Antal deltagere: Rejsen gennemføres ved minimum 12 - maksimum 22 deltagere

Afrejse: 7.- 17. februar 2013

Varighed: 11 dage

Pris: kr. 15.900,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 2250,-

Prisen inkluderer:

- Alt transport inkl. Kbh-Bangalore retur med Emirates og indenrigsflyvning Bangalore-Cochin
- Alle udflugter og entreer ifølge program
- Alle skatter og afgifter
- Helpension (eksklusiv drikkevarer)
- Fri mineralvand under bustransport
- Overnatninger på gode hoteller
- Dansk højtuddannet rejseleder

Prisen inkluderer ikke:

- Visum til Indien (kr. 370)
- Forsikringer
- Drikkepenge (beregnet ca. 50 US dollars)
- Alt der ikke er nævnt under 'Prisen inkluderer'

TILMELDING:

www.karavanerejser.dk eller
info@karavanerejser.dk eller
tlf.nr. 40 62 83 47 og 24 45 71 69