

Kære Mette Frederiksen,

Du gik til valg på, at du ville være børnenes statsminister. Dog har dine udtalelser den seneste tid gjort det klart, at dette privilegium kun tilfalder nogle børn. Nemlig de børn hvis oldeforældre hed Jensen eller Mikkelsen til efternavn. Vi er lærerstuderende, og derfor er vi hver dag i kontakt med børn i det velfærdssamfund, du italesætter. Vi føler os derfor forpligtede til at skrive til dig, da vi bærer et fælles ansvar for **alle** børn i Danmark.

Med dine seneste udtalelser om utryghedsskabende “indvandrerdrengene”, omskæringsdebatten og befolkningsgrupper, hvis etnicitet bliver sat i forbindelse med udbredelse af Covid-19, bidrager du til en allerede tilstedeværende diskurs. Således bliver netop disse grupper generaliseret og udskammet, på baggrund af din retorik. Vi er bange for at denne tendens vil afføde yderligere stigmatisering og at dette vil sive ned i den almene bevidsthed, dermed også vores folkeskoler.

I Folkeskolens formålsparagraf står der skrevet, at folkeskolen og dens lærere skal bidrage til at fremme *den enkelte elevs alsidige udvikling*. Således bliver det at skabe lige muligheder for **alle** elever i folkeskolen en af lærerens fornemste opgaver. Vi mener, at vi skal løfte denne opgave i flok, lærer såvel som statsminister. Men dine udtalelser om visse befolkningsgrupper gør det til en mere kompliceret opgave end som så. Det vil påvirke hvordan der undervises, hvordan lærere ser på deres elever og allervigtigst: Hvordan eleverne ser sig selv.

Som kommende lærere ser vi det derfor som vores pligt at gøre dig opmærksom på, at vi tror, at dit ekskluderende sprogbrug vil have konsekvenser.

Med venlig hilsen,