

Svar fra Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen

Marianne Jelved siger, at der ikke er hjemme i loven for læringsmålstyret undervisning, og at det er embedsværket, som har opfundet det uden om politikerne. Hvad er din reaktion på det?

SVAR: Marianne Jelved var ikke med til forhandlingerne, men hvis hun havde været, så ville hun have vidst, at målstyret undervisning spillede en central rolle i reformen. Der er endda et afsnit i aftaleteksten om Fælles Mål og læringsmål. Hun kunne jo have spurgt den radikale undervisningsordfører fra dengang, Lotte Rod. Især under udarbejdelsen af de nye forenklede fælles mål spillede målstyret undervisning en stor rolle.

Annette Lind og Anni Matthiesen skrev i en kronik i marts i Berlingske, at der et krav om målstyret undervisning i reformen. Hvor i folkeskoleloven står der, at lærerne skal lave målstyret undervisning?

SVAR: Det står i par. 10, stk. 1. Desuden er det udmøntet i forenklingen af Fælles Mål. Derefter i bekendtgørelsen.

Er det aftalt i forligskredsen, at læringsmålstyret undervisning er obligatorisk?

SVAR: Lærerne skal følge Fælles Mål. Det har de skullet hele tiden. Nu er de blevet forenklet og anvendelige modsat tidligere.

Hvad siger du til, at ministeriet nu erkender, at læringsmålstyret undervisning er et begreb, som ministeriet har skabt efter samråd med nogle forskere – og ikke noget, man direkte har afprøvet i andre lande?

SVAR: Forligskredsen blev inddraget i udarbejdelsen af Fælles Mål. Vi nikkede efterfølgende ja til det. Andreas Rasch har i øvrigt gjort rede for, at læringsmål bruges i en lang række lande.

Fik forligskredsen at vide, at styring efter læringsmål er en måde at undervise på, som forskningen viser, er effektiv til at løfte elevernes læring?

SVAR: Ja, det viste resultater fra andre lande.

Mener du, at læringsmålsstyring er den rigtige vej at gå i folkeskolen?

SVAR: Ja. Det er afgørende for reformens succes, at vi fastholder målstyret undervisning.

I forliget var det et mål at løfte Danmark i PISA ved blandt andet at lade sig inspirere af erfaringer fra Ontario, Canada. Hvad er din reaktion på, at Ontario ikke oplever fremgang i PISA?

SVAR: Canada ligger på hhv. plads nr. 9 og 13 i læsning og matematik, hvilket stadig er noget bedre end DK. Tilbagegangen kan skyldes mange ting. Blandt andet har der været konflikter mellem regering og lærerne, og Canada har oplevet en enorm indvandring igennem årene. Inspirationen fra Canada var især på opfølgningen på lovændring og på enkle overordnede mål.