

Høringsvar til budgetforslag 2024-2027

I skrivende stund er Vejen Lærerkreds til kongres i Danmarks Lærerforening. Her er temaerne centreret omkring den fuldstændig uholdbare økonomiske situation som Folkeskolen i Danmark befinder sig i. De udfordringer som foldes ud, er gruppevækkende, men desværre ikke ukendte for os fra Vejen:

Elevernes pressede hverdag, hvor der ikke er ressourcer til at løse den inklusionsudfordring der er til stede i alle klasseværelser.

Lærernes helt uholdbare arbejdsmiljø og pres.

Skoleledernes umulige opgave med at drive skole for alt for få midler.

Alt for mange uuddannede lærere – (i Vejen kommune er 19 procent af dem der underviser Vejens elever ikke uddannede lærere.)

Rekruttering og fastholdelses udfordring - hvor vi endnu kun har set toppen af isbjerget.

Lokalpolitikernes udfordringer med alt for knebne kommunalbudgetter.

Økonomien hænger ganske enkelt ikke sammen med forventninger og krav der er til Folkeskolen.

Vi ved, at toppen af rekrutteringsisbjerget med årene hurtigt vil vokse til et stort bjerg. For at det bjerg ikke bliver uoverstigeligt. Er det i Vejen kommune tvingende nødvendigt, at vi fokuserer på, at så få vores procentsats med uddannede lærere i undervisningen til at stige markant - mens tid og muligheden er der. Ambitionen må selvsagt være, at undervisere i vores skoler har en læreruddannelse og er fagligt opdaterede til gavn for lærerprofessionen, eleverne og samfundet.

Finansieringen af folkeskolerne i Vejen kommune har i alt for lang tid været nedprioriteret. Vejen kommune har gennem flere år, tilbudt eleverne i Vejen, det andet billigste skoletilbud i hele landet. Ved sidste års budget nåede vi for alvor bunden.

Det kan vi i årets budget heldigvis se, at vi allesammen er enige om.

Vi er mildt sagt lettede og begejstrede for de udvidelsesblokke som er beskrevet i budgettet der er sendt i høring. Det er bestemt ikke en saltvandsindsprøjtning - men absolut stærkt tiltrængte midler der tilføres området, og som forhåbentligt kan sikre, at folkeskolerne i Vejen kommune kan få næsen oven vande. Det er et begyndende skridt i den rigtige retning.

Den økonomiske prioritering af sprogstøtte og supplerende undervisning i dansk er af tvingende nødvendighed og længe ventet. De midler der er sat af til løft af folkeskolen viser, at der er handling og ansvarlighed fra politisk side i Vejen - TAK!

Heri ligger sandelig også en signalværdi - som vi håber vil svæve som en lun vind ind på alle skolerne i Vejen. For elever, personale og forældre. Vi ønsker, at den lune vind vil udvikle sig til en blæst – til en storm – og gerne til en orkan af forandringens vinde der samler sig.

For der skal være håb for fremtidens folkeskole i Vejen - Ligesom der også er håb på kongressen hvor jeg som nævnt sidder i skrivende stund.

Nationalt, er der fra alle involverede parter omkring Folkeskolen, anerkendelse af, at Folkeskolen er gjort fortræd og efterladt, - forladt og forulempet. Heldigvis er der også enighed om, at Folkeskolen skal forandres og forbedres gennem et forpligtende fællesskab.

At fremtidens folkeskole skabes i fællesskab, kommer på sigt til at betyde, at folkeskolen kommer til at stå på et historisk stærkt fundament.

Det er dog tvingende nødvendigt med en krystalklar erkendelse af, at der her er tale om det rigtig lange spil. Nationalt kommer det her til at tage tid. Måske, alt for lang tid for nogle. Både elever og ansatte. Dem skal vi passe på, mens vi sigter frem mod den bæredygtige, moderne folkeskole som fortsat kan danne og uddanne eleverne til livsduelige mennesker og aktive borgere i et demokratisk samfund.

Rammerne for lærernes arbejdsliv skal forbedres gennem nuværende og kommende aftaler, så lærerne i Vejen, kan lykkes med deres opgaver.

Der skal investeres i folkeskolen, så folkeskolen kan leve op til sit formål for alle elever og være den samfunds bærende institution og grundsten som vores land er bygget på.

Stigende antal af elever der har brug for specialundervisning, er ikke det vi slås med. Men, at der ikke er tid til at danne og skabe relationer til eleverne generelt. Det stigende antal af elever der har behov for specialindsats i folkeskolen, er et symptom der er som følge af det egentlige problem som folkeskolen slås med: En absurd underfinansiering af området.

Sammen om skolen nationalt er den gode langsigtede løsning på de vilde problemer der er i Folkeskolen i dag.

Lokalt har vi dog både, virkelig gode muligheder og friheder til at handle hurtigere, gå foran og blive det gode eksempel. Hvis vi tør, kan og vil - det tror jeg godt at vi gør.

Vi må og skal være ambitiøse.

Fremtidens vinde blæser som sagt for folkeskolerne i Danmark. Der er sat spotlys på, at hvis vi skal have et civilsamfund i verdensklasse - så er det nødvendigt at prioritere og investere i folkeskolen.

Vi skal også lokalt turde flyve med.

Vejen Lærerkreds er optimistiske for fremtiden.

Vi vil gerne lykkedes med at skabe den bedste skole sammen - i fællesskab.

Sammen om skolen er et stærkt fundament at stå på.

Men det kræver, at vi opbygger et grundfjeld af tillid. Sammen med bevidstheden om, at et sådant fjeld er bygget af mos. Det tager lang tid at gro men kan utrolig hurtigt og let rives i stykker.

Vi skal væk fra sprækker der udvikler sig til kløfter. Vi har brug for stærke velfærdsinstitutioner der med det brede dannelsesideal i fokus, kan udfylde den centrale rolle i samfundet, hvor et fælles grundlag dannes for fremtidens borgere. Folkeskolen har en dobbelt betydning: Det er folkets skole, men det er også den skole der skaber folket.